

Kerk in-Druk

Februari 2025 • jaargang 15 nummer 4

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Leven in de tussentijd
- > Preek van de Leek
- > In gesprek met Jannie Joziasse



Kerkdiensten

Zondag 02 februari

Werelddiaconaat

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Werelddiaconaat (KiA) /
Onderhoud gebouwen
m.m.v. ZWO-groep

17.00 uur Evensong
m.m.v. de Evensingers
Voorganger Ds. H. Neels

Zondag 16 februari

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. L. Wüllschleger
(Ermelo)
Collecte Pastoraat / Diaconie

Zondag 09 februari

Aftreden/bevestigen ambts- dragers/medewerkers

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Kerk / Jeugdwerk
m.m.v. de Cantorij

Zondag 23 februari

Preek van de Leek Kindernevendienst

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Dhr. O. van der Leer en
ds. J. Blankenstijn
Collecte Kerk / Pastoraat in de
woonzorgcentra

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 23 februari wordt in de Michaëlskerk, Kerkring 26 in Grijpskerke, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.



Collecten en giften

Opbrengst diaconiecollecten

08-12-2024	Avondmaalscollecte	€ 194.55
22-12-2024	Diaconie	€ 177.50
29-12-2024	Diaconie	€ 198.05

De collecte van de kerstmiddag heeft € 350,20 opgebracht voor het project Sri Lanka. Hiervoor heeft de diaconie € 500,00 overgemaakt. De Avondmaalscollecten van het 2e halfjaar 2024 werden bestemd voor De Blauwe Vlinder en het Odensehuis. De diaconie heeft naar beide € 300,00 overgemaakt.

Giften:

Ontvangen van mevr. de J. € 25,00 voor de kerk.

Bloemenfonds

In december bedroeg de inhoud van de bloemenkist € 86,46. Inclusief een gift van € 10,00 in een gesloten envelop. Alle gevers hartelijk dank. Hopelijk vinden in de komende maanden nog meer mensen de kist, zodat het bedrag aan giften kostendekkend wordt.



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere
Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.

E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun toegewezen secties.

Leven in de tussentijd

Joan van Rheenen

Pasen valt laat dit jaar..... Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk op met het kalenderjaar, maar begint met de eerste Adventszondag en eindigt op de laatste zondag voor Advent, het volgend kalenderjaar. De structuur van het kerkelijk jaar wordt bepaald door de grote kerkelijke feesten: Kerst en Pasen. Aan deze beide feesten gaat een tijd van voorbereiding vooraf; bij Kerst is dat Advent, bij Pasen de Veertigdagentijd. Ná de feesten volgt een tijd van verwerking en doorwerking: de Epifaniëntijd bij Kerst en de Vijftigdagentijd bij Pasen.

Epifanie komt van het Griekse woord dat 'verschijning' betekent. Titus 3 vers 4 noemt: 'Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden'. Afhankelijk van waar je in de wereld woont en tot welke denominatie je behoort, kan de aandacht ervoor verschillen, maar doorgaans worden drie belangrijke gebeurtenissen herdacht: Hoe Jezus aan de wereld werd geopenbaard: toen de wijzen uit het oosten kwamen om de Messias te zoeken. Ze volgden de ster en vonden het Kind (zie Mattheüs 2 vers 1 en 2).

Hoe Jezus openbaar werd aangewezen als Gods Zoon bij zijn doop zoals in Mattheüs 3 vers 16 en 17 staat: 'En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor hem geopend, en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb'.

Tot slot: hoe zijn goddelijke kracht werd geopenbaard toen hij water veranderde in wijn bij zijn eerste wonder in Kana (Johannes 2 vers 1-11).

Pasen valt laat dit jaar..... Ruim tijd voor verwerking en doorwerking van de kerstgedachte. Ruim tijd en aandacht voor 'de verschijning van de goedheid en mensenliefde van God door Jezus'.

Soms voelt deze tijd alsof we in een soort tussentijd leven, tijd tussen Kerst en Pasen, tijd in de luwte van de grote feesten. Tussentijd, leven in de laagvlakte van het dagelijks bestaan, zonder 'verschijningen' waarin we 'de altijd Aanwezige' soms niet of nauwelijks ervaren. Waarin we ons zorgen maken om onze wereld waarin wij leven, waar een 'verschijning' zo meer dan welkom zou zijn.

Is geloven niet voor een groot deel: in de tussenliggende tijd trouw blijven aan de momenten dat je God ervoer, in de wetenschap dat hij er altijd is?



De schrijver T.S. Eliot sprak over de vier glimpen van God als 'wenken'. "Wenken, gevolgd door gissingen; en de rest is gebed, aandacht, denken en actie." Jannet Delver verwoordt het zo mooi in het lied 'Tussen de tijd'. Zij vertelt daarin een geloofsgeschiedenis die velen zullen herkennen. Hoe zij in gebroken zinnen innerlijk omspoeld werd door de naam: Ik zal er zijn. Maar er komt een ogenblik dat we die gekoesterde ervaring betwijfelen en ons afvragen of het niet allemaal gelogen is.

Tussen de tijd

*Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen,
tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven
een zin van ragfijn draad omspoeld: 'ik zal er zijn'.
Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd,
dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen.
Aan het geweten weer ontsnapt, los, vogelvrij.
Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen,
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder,
lopend op blote voeten en door water.
Zo zoek ik mij een weg naar jou: 'ik zal er zijn'.*

Het lied, hoe herkenbaar in ons dagelijks leven, los van grote kerkelijke feesten en bijbeluitleg over belangrijke verschijningen: Altijd Aanwezige, onze twijfel en ontkenning en ons zoeken.

Nu, tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen en straks, aan de einder - voor wie het zien wil! - diep koningsblauw, daar in de verte. In het oeverzand voetprints naar de overkant. Ik zal er zijn. Epifanie, leven in de tussentijd, het paasfeest nog niet in zicht. Maar wij zoeken ons een weg naar jou. 'Ik zal er zijn.'

Van de pastores



Graag willen wij iets delen over het kerkasiel dat plaatsvindt in Kampen.

Wijkgemeente Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, biedt vanaf 21 november 14.00 uur kerkasiel aan de familie

Babayants. Deze familie loopt groot gevaar om uitgezet te worden. Vanuit die angst hebben zij op de deur van de kerk geklopt. Door de familie is een (herhaalde) asielprocedure gevoerd, met uiteindelijk een recente negatieve beslissing. Deze procedures hebben in totaal 11 jaar geduurd. De vier kinderen van het gezin zijn geworteld in Nederland.

Uitzetting van dit gezin is een schrijnende situatie, zoals ook is onderbouwd in een BIC rapport (Best Interests of the Child-assessments) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De PG Kampen geeft aan de regelgeving en de rechterlijke uitspraken te respecteren, maar kan niet accepteren dat kinderen daarvan het slachtoffer worden. 'Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Dat geldt ook voor de vreemdeling en de vluchteling. Toen dit gezin op onze deur klopte, hebben wij daarom als kerkenraad unaniem besloten dit asiel te verlenen. Kerkasiel is voor ons een bijzondere vorm van pastoraat', aldus

Bert Endedijk, voorzitter van de kerkenraad. In de kerk is nu sinds 21 november een doorlopende viering gaande, en gedurende deze viering is de familie veilig voor uitzetting. Zo wil de kerk het gezin bemoedigen en laten weten dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. De kerk doet daarnaast ook een beroep op de overheid om in gesprek te gaan over een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Het kerkasiel in Kampen wordt gesteund door voorgangers, musici, vrijwilligers, donateurs en bezoekers uit heel Nederland.

Op de website www.kerkasielkampen.nl wordt gevraagd of we mee willen bidden met onderstaand gebed, dat werd uitgesproken tijdens de startviering.

Trouwe God,

bij u brengen wij het gezin Babayants:
de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa
en hun ouders Aleksandr en Karina.
Bij u brengen wij alle in Nederland
gewortelde asielkinderen en hun ouders.
Bij u brengen wij alle mensen
die zich met hart en ziel voor hen inzetten.
Bij u brengen wij alle politici en beleidsmakers.
En wij bidden u:
geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop,
geef liefde. Amen.

Gedicht: Vluchteling

*Heel ver van huis
had ik een thuis
met vrouw en kind,
maar het bewind
vertelde mij
je denkt niet
zoals wij
en dus
mag jij
niet vrij.*

*Heel ver van huis
had ik geen thuis
met vrouw en kind
vluchtte ik
voor het bewind.*

*En in een land
kreeg ik
een toegestoken hand,
kom maar bij mij
hier ben je vrij.*

*Hier kon ik huilen, lachen,
spreken,
het gevaar
leek geweken.
Maar nu
na zoveel jaar
dreigt weer gevaar,
weg
is de toegestoken hand,
ga maar terug
naar je vaderland!*

*O, vluchteling,
waar is mijn barmhartigheid?
Waar mijn strijd
voor waarden
van het leven?
Waar mijn toegestoken hand
gebleven?*

Geschreven door
Ina van der Welle - Boersma,
19 februari 2004



Zingkring

Dinsdag 25 februari hopen we weer de Zingkring te houden in het Speelhuus. (Niet de derde dinsdag van de maand, maar de laatste deze keer.) We beginnen om 10.30 uur. Met bewoners van de Vondellaan en de Koudekerkseweg, gasten en vrijwilligers hopen we weer vele mooie en bekende liederen te zingen tijdens een eenvoudige viering, waarbij het licht van de Paaskaars in ons midden schijnt. Zo weten we ons verbonden met God en met elkaar.

Bijbelkring

Woensdag 26 februari 2025 om 16.15 uur in het Speelhuus hopen we weer bij elkaar te komen voor de Bijbelkring. Op zoek naar een onderwerp keek ik in het Bijbel leesrooster 2025, een boekje dat is uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en daar start men op 24 februari met het lezen uit het boek Ester. Zelf zou ik de naam nog met een 'h' erin hebben geschreven, maar tegenwoordig schrijft men Ester. Ik meende al eerder over Ester te hebben gesproken op de Bijbelkring en dat klopte, maar dat was zes jaar geleden, dus ik denk dat het wel weer kan. Zo willen we gaan ontdekken welke plaats dit kleine bijbelboek heeft in de Joodse traditie en wat de betekenis is van het feest van Poerim. En ook wat wij zelf (nog) weten over dit bijzondere verhaal.

Verenigingen



In januari jl. was de eerste, gezellige, bijeenkomst in de Kwikstaart, met bingo en snert. De volgende bijeenkomst van de ANBO-PCOB Souburg/Ritthem in 2025 is op woensdagmiddag 12 februari a.s., ook in de Kwikstaart. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ± 16.00 uur. Er is koffie/thee en er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In deze bijeenkomst zal dhr. Henk Huige een volgende presentatie verzorgen over vogels in Zeeland. In februari 2024 heeft hij dat ook gedaan, en dat was een groot succes. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee! Met hartelijke groeten,

Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem

Adriana Kolijn

*12 augustus 1943 - †15 december 2024



Het overlijden van Addy op zondag 15 december was een bericht dat niet geheel onverwacht kwam en het Zeeuwse nieuws haalde. Want door de vermissing van Addy sinds zondag 08 december werd alles anders in het leven van haar partner Jaap Berrevoets en ook in dat van haar dochter Andrea, schoonzoon Erik en kleinzoon Floris. Dankbaarheid en diep verdriet streden om voorrang: Addy was gevonden, maar ze was niet meer in leven.

Addy werd geboren in Terneuzen. Ze was een nakomertje: haar zussen waren acht en tien jaar ouder. Na haar Mulo diploma wilde ze graag een opleiding gaan volgen om te kunnen werken met kinderen, maar haar moeder was daar op tegen. Addy trouwde en kreeg met haar man dochter Andrea. Ze heeft altijd hard gewerkt en zeker na haar scheiding zette ze haar schouders eronder en zorgde dat het haar dochter aan niets ontbrak. Ze was een geliefde collega bij de WMZ en later bij de Delta. Addy was een échte dame, met een sterke wil en tot op het laatst, een eigen mening. Door dementie raakte ze verdwaald in haar eigen hoofd. Dat was moeilijk voor haar en de mensen om haar heen. Van huis uit was Addy opgevoed met kerk en geloof. Ze had goede herinneringen aan de zondagsschool en ze vertelde dat ze daar juf was geweest. Met het licht van Kerst nog in gedachten hebben we Addy de zegen meegegeven en klonk als laatste lied, gezongen door het Scheldeloodsenkoor:

*It's time to go now
When my days are over
Haul away to heaven
Haul away to heaven
Lord be by my side*

Voor Jaap breekt nu een zware tijd aan, waar hij zijn dagelijks leven een nieuwe invulling moet geven nadat hij de afgelopen jaren voor Addy heeft gezorgd. Wensen wij hem sterkte en goede mensen om hem heen. Mogen alle mooie herinneringen tot troost zijn voor Jaap, Andrea, Erik en Floris, voor de familie en allen die Addy missen.

Wilja Grootenboer

Bij de diensten

02 februari is zondag werelddiaconaat. Opnieuw staat Colombia centraal. Het land waar we ons de komende jaren mee hebben verbonden door het werk van Kerk in Actie daar te steunen met collectes; maar zeker ook door ons in de kerkdiensten die twee keer per jaar worden voorbereid door de ZWO-commissie te laten bepalen door het geloof van de mensen daar in de zo moeilijke situatie waarin het land na 50 jaar oorlog nu nog verkeert. Het thema deze dienst is dan ook: Zoektocht naar vrede. Meer informatie vanuit de ZWO-commissie vindt u elders in het kerkblad.

09 februari is een dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en kerkrentmeesters. Martin Dekker en Marian van Vliet nemen afscheid van het college van kerkrentmeesters en Hannie Suurmond en Riet de Waal van de diaconie. Piet Blokland wordt bevestigd als diaken, Marianne Kloosterboer herbevestigd als ouderling en Wilja Grootenboer als ouderling met een bijzondere opdracht. Die bijzondere opdracht omvat in hoofdlijnen pastoraat, voor- gaan en toerusten. Na het afronden van haar opleiding in voorbereiding op het preekconsent is het nu een mooi moment om Wilja officieel in haar ambt te bevestigen, het werk doet ze natuurlijk al langere tijd. Het is ook goed dat Wilja daardoor officieel lid wordt van de kerkenraad. Dit is wat we nu weten, mocht zich voor 09 februari nog iemand melden als ambtsdrager of kerkrentmeester, dan voegen we dat graag in de dienst in natuurlijk. We zullen roepingsverhalen lezen, Jesaja 6 vers 1-8 over de roeping van Jesaja en Lucas 5 vers 1-11 over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. De Cantorij werkt mee aan deze dienst.

16 februari gaat ds. Wüllschleger voor.

23 februari is er de Preek van de Leek, voor de tweede keer in de Sint Jacobskerk, nadat vorig jaar Piet Wisse de eerste preek van de leek heeft uitgesproken. In deze dienst zal de preek worden gemaakt en uitgesproken door Otto van der Leer. Hij is de secretaris van de Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen. Op dit moment is het thema nog niet bekend, maar eerdere lezingen van hem, bijvoorbeeld over het thema 'vrijheid', beloven veel. Het totaal van de dienst zullen Otto van der Leer en Janny Blankenstijn samen voorbereiden en er is in deze dienst kindernevendienst. Hartelijke groet,

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Choral Evensong zondag 02 februari

Op zondag 02 februari, de vierde zondag na Epifanie, is er om 17.00 uur weer een Evensong in de Sint Jacobskerk.

We zitten in de periode tussen de kerkelijke vieringen van de geboorte en het sterven van Jezus. In deze periode wordt aandacht geschonken aan het leven en werk van Jezus tot zijn doop. De lezingen die in deze Evensong naast elkaar gelegd worden zijn 1 Koningen 3 vers 16-28, over de wijsheid van koning Salomo, en Lucas 4 vers 21-30, over het optreden van Jezus in Nazareth. De psalm die door de Evensingers gezongen wordt is Psalm 71. Ds. Hans Neels is de voorganger, de organist is Jos Vogel en het koor staat onder leiding van Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest.



Soep met nootjes

Op zondag 09 februari van 12.00 - 14.00 uur in de Sint Jacobskerk. We beginnen met de lunch om 12.00 uur. Voor soep wordt gezorgd, neem wel uw eigen boterhammetje mee!

Daarna om 12.30 uur oefenen we onder leiding van Aleida Post en begeleid door Jos Vogel minder bekende liederen uit het liedboek. Gertruud Smit, Petra Wagemaker en John Post verzorgen de voor- zang. We zullen liederen zingen die passen in de Veertigdagentijd en bij Pasen. Hartelijke groet,

Janny Blankenstijn

Overpeinzing

*Ons leven moet opluchting zijn
Ons handelen bevrijding
In liefde zijn onze zwakheden aanvaard,
De schuld is ons vergeven.
Wij krijgen de kracht
Om het spoor van Jezus te volgen
Struikelend, verdwalend
Maar nooit zonder doel
En nooit zonder de troost
En de warmte van de Geest.*

Bärbel Wartenberg - Potter

In gesprek met Jannie Joziasse

Alweer 8 jaar is Janny Joziasse vrijwilligster in De Herberg. Wij vroegen haar:

Hoe ben jij betrokken geraakt bij De Herberg?

Mijn man en ik wandelden meerdere malen per week vanuit Paauwenburg naar de binnenstad en dronken dan ergens een kop koffie. Zo kwamen we voor het eerst in De Herberg, toen nog aan het Bellamypark. We vonden het daar gezellig. We kwamen daar meestal wel bekenden tegen en zodoende heb ik mij aangemeld als vrijwilliger. Na verloop van tijd werd ik gevraagd of ik de inkoop voor De Herberg op mij wilde nemen.

Daarbij ben je ook vrijwilligster bij het digicafé?

Dat is een initiatief van Lia Borgs. Zij deed dat aanvankelijk alleen. Ik hielp zo af en toe wel eens wat mensen omdat ik ook al jaren met computers en mobiele telefoons actief was. In ons bedrijf kwam de eerste computer in 1982 en alle ontwikkelingen heb ik meegemaakt. We waren het eerste aannemersbedrijf in Vlissingen dat op het stadhuis digitale begrotingen kon uitbrengen.

Lia vroeg mij zodoende om haar te helpen. Dat digicafé is altijd gezellig hoor, daar gaan altijd weer blije mensen naar huis. We geven advies, helpen bijvoorbeeld met het opschonen van de verschillende bestanden, bij het gebruik van WhatsApp, het gebruik van de bank-app, wat te doen met phishing en met spam. Gewoon leuk werk. Soms bezoeken we de mensen ook thuis wanneer zij moeilijk in de binnenstad kunnen komen.

Er is ook altijd veel belangstelling voor het digicafé?

Zeker en niet alleen vanuit de Protestantse Gemeente. Zo'n 30 mensen komen met regelmaat om hulp en advies. Er komen ook mensen uit Souburg en uit Middelburg. We zijn aangesloten bij het SeniorWeb dat ons ondersteunt.

Wat motiveert jou?

De gezelligheid. Tussen de 7 en 12 personen komen regelmatig binnenlopen. Het is echt een plek om elkaar te ontmoeten. Sommige bezoekers komen elke dag dat we zijn geopend. We vangen elkaar op, zo ben ik ook zelf opgevangen toen mijn man overleed, kijken naar elkaar om, hebben meestal leuke gesprekken, ieder heeft zijn eigen verhaal.



Hoe vaak ben je in De Herberg te vinden?

Meestal één keer per week als gastvrouw in De Herberg en één keer per week het digicafé. Daarnaast dan nog de boodschappen in huis halen en regelmatig de boel schoonhouden. Soms loop ik even binnen bij de breigroep, zo'n 12-15 enthousiaste dames die altijd op woensdag in De Herberg zijn.

Wat is jouw leukste ervaring tot nu toe?

Te veel om op te noemen. Vorig jaar hadden we echt een bijzondere ervaring. Toen kwam er twee mensen binnen die alleen Turks konden spreken. Met Google Translate op de telefoon hebben we met elkaar gecommuniceerd. Iedereen is welkom in De Herberg. Toen we nog op het Bellamypark zaten was er wel meer variatie in de bezoekers, vooral ook meer toeristen, dat is in de Branderijstraat toch minder.

Nog ander vrijwilligerswerk in de kerk gedaan?

Ja, ik ben een periode diaken geweest. Dat vond ik wel lastiger. Ook ben ik 6 jaar collectant geweest maar dit vrijwilligerswerk in De Herberg en het digicafé vind ik veel fijner, je hebt veel meer contact met de mensen.

Wat betekent de kerk voor jou?

Moeilijke vraag. Het geloof geeft mij een steuntje in de rug. Een bepaalde zekerheid alhoewel ik dat lastig vind om te verwoorden. Na het overlijden van mijn man ben ik heel fijn opgevangen. Je ontmoet elkaar, spreekt elkaar, kijkt naar elkaar om.

Wat zou jij nog graag anders willen zien?

Dat er wat vaker gemeenteleden even binnenstappen en een kop koffie komen drinken in De Herberg.

Kerk- en werkgroepen



Werelddiaconaatdienst 02 februari, Cocomopoca project in Chocó-regio Colombia

kerk in actie

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners

van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmafia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen. Ondanks geweldsincidenten, aardverschuivingen door zware regenval en een brand in één van de dorpen gaat Cocomopoca standvastig door met haar werk.



De organisatie bevordert in 46 dorpen de kleinschalige, duurzame landbouwproductie. In samenwerking met kerken betreft Cocomopoca ook jongeren

hierbij. Kerk in Actie ondersteunt mede de volgende activiteiten:

- Verbeteren van een productie-unit voor het verwerken van suikerriet.
- Bevorderen van kleinschalige cacao-productie en teelt van suikerriet met respect voor biodiversiteit.
- Bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in drie dorpen.
- Basistraining voor jongeren over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt met lokale kerken en een middelbare school.

In de dienst vragen we aandacht voor het werk van deze organisatie. In de muziek en de gebeden willen we onze verbondenheid met de mensen in deze Colombiaanse regio tot uitdrukking brengen. Meer informatie op kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-agrarische-ontwikkeling-door-afro-colombianen/
Graag ontmoeten we u in de werelddiaconaatdienst van 02 februari.

ZWO-werkgroep

Voedselpakketten voor Sri Lanka

Afgelopen december hebben we dankzij de steun van de kerk opnieuw 40 arme gezinnen in Sri Lanka

kunnen helpen aan een voedselpakket, dankzij een opbrengst van € 600,00. We zijn ontzettend dankbaar voor jullie betrokkenheid en vrijgevigheid en willen jullie hiervoor uit de grond van ons hart bedanken.

Sharmila Francke

Groene Kerken - Stand van zaken klimaatbeleid



In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. De Nederlandse politiek heeft als doel vastgesteld dat we in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Europees is de doelstelling verhoogd tot 55%.

Nederland gaat het wettelijke klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 niet halen. Met het huidige beleid liggen we op koers voor een broeikasgasemissiereductie van 44% tot 52% in 2030 ten opzichte van 1990.

Volgens <https://dashboardklimaatbeleid.nl/> is dit de stand van zaken per sector:

Elektriciteitsproductie

Ondanks dat andere sectoren steeds meer elektrificeren, is het streven om in 2035 een CO₂-vrije elektriciteitssector te hebben. Hiervoor moet met name windenergie op zee uitgebouwd worden van nu 4,5 GW naar 21 GW in 2030. Tevens wordt de bouw van twee nieuwe kerncentrales voorbereid.

Industrie

De industriële sector staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De overheid stimuleert investeringen in verduurzaming met subsidies voor innovatie, opschaling en uitrol van technieken voor emissiereductie, energiebesparing en circulariteit. Ruim 50 grote industriebedrijven hebben gepland tot 2030 om hun emissies te reduceren.

Gebouwde omgeving

Het doel is dat de gebouwde omgeving in 2050 CO₂-neutraal is. Daarom verminderen we de vraag naar energie door gebouwen beter te isoleren én gaan we richting 2050 stapsgewijs over van aardgas op alternatieve en energie-efficiënte warmte- en koude levering, op basis van duurzame energie. Dit wordt bereikt door lokaal, onder regie van gemeenten, wijken planmatig te verduurzamen,

maar is ook gericht op individuele gebouwen en gebouweigenaren.

Land- en tuinbouw

Het klimaatbeleid voor de landbouw heeft betrekking op de veehouderij, akkerbouw (mestafvoer) en de glastuinbouw. Het beleid voor de veehouderij en akkerbouw richt zich op het verlagen van de broeikasgasemissies uit dieren, stallen en mest. Met de glastuinbouwsector zijn afspraken over verduurzaming, op weg naar een klimaat neutrale en economisch rendabele glastuinbouwsector in 2040.

Mobiliteit

De komende decennia zal een groot deel van het wagenpark nog op (fossiele) brandstoffen blijven rijden. Wel wordt gewerkt aan overschakeling naar elektrisch vervoer, het gebruik van duurzame energiedragers en de toename van emissievrij vervoer in de logistiek. Beleid voor de lucht- en scheepvaart wordt gemaakt met oog op het mondiale toneel en de langere termijn. De sector Mobiliteit werkt toe

naar een klimaatneutraal en fossielvrij mobiliteitsstelsel in 2050.

Samengevat

We zijn goed op weg, maar om het doel in 2030 te bereiken moet er een schepje bij. We hebben dan het laag hangend fruit geplukt. Tussen 2030 en 2050 zal het klimaatbeleid ons echter allemaal serieus raken.

Een vraag of een reactie:

niek.tramper@pkn-vlissingen.nl



De Herberg
De plek om op verhaal te komen

De Actieve Kerk en De Herberg

Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen - telefoon 0118 41 25 18

De Actieve Kerk februari

'Februa' is Latijn voor 'zuivering'. Een maand om de ramen open te zetten en al het stof van de winter weg te blazen. Hoewel februari ons ook nog flink kan plagen met nattigheid en kou. Gelukkig dat er dan in De Herberg warme chocolademelk voorhanden is! Er is ook weer een mooi aanbod van activiteiten om aan deel te nemen. Te beginnen op zondag 09 februari, niet in De Herberg maar in de kerk, waar 'Soep met nootjes' geserveerd wordt. U leest er meer over elders in Kerk in-Druk. Voor één activiteit vraag ik uw bijzondere aandacht. Op donderdag 20 februari komt ds. Gert Jan Smit naar De Herberg in de reeks bijeenkomsten over theologen die vernieuwing bewerkstelligden. Het

werk en de invloed van Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) staat die avond in de schijnwerpers. Miskotte heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw en de verhouding kerk en synagoge. Tot op heden blijven met name zijn vertolking van de zin van het oude testament en zijn worsteling met atheïsme en nihilisme actueel. Niet alleen zijn 'Bijbels ABC' maar heel veel van zijn geschriften zijn nog altijd van invloed op de moderne theologie. U bent van harte welkom!

We zien u weer graag bij een van de activiteiten van DAK. Hartelijke groeten,

Anneloes Steglich

Activiteiten in De Herberg in februari

Dag	Tijd	Wat	Contactpersoon
maandag	14.00 - 16.00 uur	Digiwijzer café	Lia Borgs 06 30 29 58 85
dinsdag 11 februari	13.30 - 16.30 uur	Open Huis Bingo	

Dag	Tijd	Wat	Contactpersoon
woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke 06 38 53 16 27
donderdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
zondag 09 februari	12.00 - 14.00 uur	Soep met nootjes, in de kerk	
donderdag 20 februari	19.30 uur	Als nieuw, theologie die inspireert. Ds. Gert Jan Smit spreekt over Miskotte	Janny Blankenstijn
donderdag 13 februari	14.00 uur 19.30 uur	Film om over door te praten	Gertruud Smit 06 10 80 10 47
donderdag 27 februari	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst Thema: 'Schoonmaak'. Februari was vroeger de tijd van de grote schoonmaak. Soms is het goed om er eens flink de bezem door te halen! Of vegen we het vuil maar liever onder het vloerkleed? Schoonmaken, vernieuwen, genoeg stof om over te praten!!	Anneloes Steglich 06 27 07 36 57
vrijdag	10.00 - 12.00 uur 13.30 - 16.30 uur	Kerkkantoor Open huis	0118 41 25 18
zaterdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	

Films om over door te praten (samen met de Groene Kerk)



Voor donderdag 13 februari heeft de werkgroep Groene Kerk een thema aangedragen voor de 'Films om over door te praten'. De insteek is de zorg voor het behoud van onze aarde. In overleg is gekozen voor de

docu-film 'Down to Earth'.

De hoofdpersonen, Renata en Rolf, besluiten om de welvaartsmaatschappij de rug toe te keren en een andere manier van leven te zoeken voor zichzelf en hun kinderen. Op hun zoektocht komen ze in aanraking met Amerikaanse Indianen (native Americans). 'We hebben de aarde niet van onze ouders geërfd, maar we hebben haar in bruikleen van onze kinderen', is een Indiaanse wijsheid. De film houdt ons een spiegel voor om kritisch te kijken naar onze zogenaamd beschaafde wereld. We worden uitge-

daagd om door een andere bril te kijken, die van mensen die nog dichtbij en in harmonie met de natuur leven.

Datum: donderdag 13 februari
Aanvang middagvertoning: 14.00 uur
Aanvang avondvertoning: 19.30 uur
Voor meer informatie:

marja.kwast@pkn-vlissingen.nl (de Groene Kerk)
gj.smit56@gmail.com / 06 10 80 10 47 (films om over door te praten)

Save the date

Het programma is nog niet afgerond. Er moet nog het één en ander worden vastgesteld maar wat al wel bekend is, is de datum: 13 maart. Die avond komt de heer Derk Sauer naar de Sint Jacobskerk. Als journalist en uitgever van de Moscow Times zal hij verschillende aspecten rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne met ons delen. Het programma wordt afgewisseld met een optreden van het Slavisch koor Srétenieje dat Oekraïense en Russische volksliederen ten gehore zal brengen. Noteert u de datum dus alvast in uw agenda. In het maartnummer van Kerk in-Druk volgt dan meer informatie.

Algemeen



OPA

Vrijdag 07 februari van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 08 februari van 09.00 tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein aan de Gildeweg in Vlissingen. De volgende inzameling is op 07 en 08 maart. Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Cantorij

Na een heel drukke decembermaand met maar liefst drie vieringen, heeft de Cantorij heel even vakantie gevierd. Maar dinsdag 14 januari zijn de repetities weer begonnen voor de volgende viering waaraan de Cantorij meewerkt, te weten: zondag 09 februari. Op deze zondag wordt afscheid genomen van ambtsdragers die hun taak neerleggen en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zo'n viering heeft daardoor een feestelijk karakter en de Cantorij levert daaraan een bijdrage. Het wordt een viering met veel liederen, waarvan de meeste wel bekend zijn, maar er is ook gekozen voor een heel mooi maar

minder bekend lied. De Cantorij helpt zo mee om de rijkdom aan liederen uit het nieuwe liedboek breder bekend te maken. In dat kader beveelt de Cantorij de activiteit 'soep met nootjes' aansluitend aan deze viering ook heel warm aan!

Ben je benieuwd naar de Cantorij en zou je graag mee willen doen met ons? Neem dan contact op met Willy Hesselink (hageha@zeelandnet.nl). We repeteren dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur in de kerk.

Gertrud Smit

Bezorger Kerk in-Druk gezocht

Voor ons kerkblad Kerk in-Druk zijn we op zoek naar iemand die ons wil helpen met de bezorging. Het betreft 72 adressen in de wijk Paauwenburg. De bezorging is 1 x per maand en neemt ca. 1,5 uur tijd in beslag. Heeft u interesse, laat het dan a.u.b. weten aan

Mevr. Marja van Sabben, Paul Krugerstraat 258, 4381 WN Vlissingen, tel. 0118 41 60 40, E-mail: famsabben@zeelandnet.nl

Berichten uit de gemeente

Hartelijke dank voor prachtige bloemen, die ik voor mijn 80ste verjaardag mocht ontvangen! Daar ben ik heel blij mee.

Met een hartelijke groet van
*Marjan Loekemijer -
van der Kreke*

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen en voor het medeleven! Ik wens u allen een gezond en liefdevol 2025 toe.

J.M. Verboom

Velen van u herinneren zich nog vanuit Open Hof, Freek en Mien Huisman. Ze woonden destijds in de Van Karnebeekstraat. Na het overlijden van Freek, waarmee ik veel jaren in Open Hof de aangeleverde liturgie uitwerkte, woonde Mien nog jaren in voornoemde straat totdat haar gezondheid het niet meer toeliet zelfstandig te wonen en verhuisde ze naar een verpleeghuis in Ommen. De dag voor Kerst besloot ik haar te bellen om haar goede feestdagen

toe te wensen en was blij verrast dat ze nog elke zondagmorgen naar de dienst in de Sint Jacobskerk kijkt en luistert en zich nog steeds met de gemeente verbonden voelt. Ik vertelde haar hoe bijzonder ik dit vond, dit toch eens aan de gemeente wilde laten weten en zou vragen of dit ook een keer in Kerk in-Druk vermeld zou kunnen worden. De groeten van haar breng ik over. Bij deze graag gedaan!

Ans de Putter

We waren blij verrast dat wij op 1e Advent de bloemen mochten ontvangen, samen met de kaart met de vele namen. Onze hartelijke dank!

Henk en Marian Scherpenisse

Hartelijk bedankt voor de mooie kerstster en kaart die we ontvingen. Hartelijke groet,

Peter en Corine Buteijn

Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor de prachtige bos

bloemen en de vele felicitaties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Met vriendelijke groeten,

Janny en Wim Korteweg

Evenementen



**Cultuurpodium
Sint Jacobskerk**

Zaterdag 15 februari

Aanvang 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland: Concert
Johanna Rose



Zaterdag 22 februari

Aanvang 20.00 uur
MuziekPodiumZeeland: Meesters
en Gezellen: Trisagion



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop: sint-jacobskerk.nl/agenda



Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer
Tel.: 06 44 30 29 63
Scriba: Anneloes Steglich
Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Tel.: 06 27 07 36 57
E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2,
4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18
Aanvang dienst: 10.00 uur,
Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16,
4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,
E-mail: closeup@zeelandnet.nl
Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6
4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51
E-mail: devospf@zeelandnet.nl
Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,
4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,
E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de
Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk
ingeschreven adres bij deze gemeente
ontvangt maandelijks dit blad.

Enmaal per jaar zal een minimale
bijdrage van € 25,00 worden gevraagd.
Stelt u geen prijs op het ontvangen van
dit blad? Geeft u dit dan door aan de
administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij
Wim Heijstek
Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,
Tel.: 0118 47 00 92,
E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.
Via de computer aanleveren in lettertype
Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3,
4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.
Mevr. Hanni Smit, Singel 185,
4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.
Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33,
4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.
Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek,
Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.
Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,
Paul Krugerstraat 258,
4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,
E-mail: famsabben@zeelandnet.nl
Rekeningnr. Kerk in-Druk:
NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk Noordland 3, 4451 RP
Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,
www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente
te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD
Vlissingen. Bankrekeningnummer:
NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de
Protestantse Kerk in Vlissingen,
dan kunt u dit doen op
IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310
35 ten name van het College van
Kerkrentmeesters, Protestantse
Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor
de collectebonnen) Rekeningnummer:
NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk
voor de ledenadministratie, zoals
geboorte, huwelijk, verhuizing en
overlijden. Het kerkelijk bureau is
gevestigd aan Branderijstraat 3,
4381 HK Vlissingen.
Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en
bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.
E-mail: kerkantoor@pkn-vlissingen.nl