

Kerk in-Druk

April 2025 • jaargang 15 nummer 6

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Vlissingen



- > Verbondenheid
- > Pasen
- > Verslag gemeentebijeenkomst

Kerkdiensten

Zondag 06 april

5e zondag Veertigdagentijd

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. G. Klein, Veere
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) /
Onderhoud gebouwen

17.00 uur Evensong
m.m.v. de Evensingers
Voorganger Pastor W. Grootenboer

Zondag 13 april

Palmzondag / 6e zondag Veertigdagentijd / Kindernevendienst: Palmpasenstokken maken

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Pastor W. Grootenboer
Collecte Veertigdagenactie KiA
(50% diaconie,
50% KiA) /
Missionair werk
Nederland
m.m.v. de Cantorij

Donderdag 17 april

Witte Donderdag / Heilig Avondmaal

19.30 uur Ds. J. Blankenstijn /
Pastor W. Grootenboer
Collecte Diaconie (H.A.)

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag / Stabat Mater van Pergolesi

Sint Jacobskerk _____

19.30 uur Ds. J. Blankenstijn /
Pastor W. Grootenboer
m.m.v. Petra Wagemaker
(sopraan) en
Marion Kreike (alt)

Zaterdag 19 april

Stille Zaterdag / Doop

Sint Jacobskerk _____

21.30 uur Ds. J. Blankenstijn /
Pastor W. Grootenboer
m.m.v. een dubbelkwartet

Zondag 20 april

Pasen

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Ds. J. Blankenstijn
Collecte Paascollecte (KiA) /
Pastoraat
m.m.v. Leon Jobse, trompet

Zondag 27 april

Kindernevendienst

Sint Jacobskerk _____

10.00 uur Prof. C. Vonck,
Antwerpen
Collecte Kerk / Diaconie

Dienst voor mensen met en zonder een beperking

Op zondag 13 april wordt in de Gasthuiskerk, Lange Delft 94 in Middelburg, een dienst gehouden voor mensen met en zonder een beperking. De dienst begint om 14.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Vespers in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zijn er deze maand nog twee vespers op de **woensdagen 02 en 09 april**. Het is een korte viering, die om 19.30 uur begint in een kapel in de Sint Jacobskerk. Zo bereiden we ons voor op Pasen.



Predikant:

Ds. J. Blankenstijn, Veerseweg 7,
4335 RC Veere

Tel. 06 22 37 57 58.

E-mail: j.blankenstijn@pkn-vlissingen.nl

Pastoraal werker:

Mevr. W.J. Grootenboer, Parelduikerhof 8,
4332 DA Middelburg

Tel. 0118 65 18 88 / 06 20 57 87 38.

E-mail: wiljagrootenboer@xs4all.nl

De pastores verlenen pastoraat in de hun
toegewezen secties.

Verkeerd verbonden?

Marianne Kloosterboer

U hebt het vast wel eens gehoord, je neemt de telefoon op, noemt je naam en aan de andere kant van de lijn zegt iemand: "Sorry, verkeerd verbonden". Toch was je op dat moment verbonden met elkaar, is dat verkeerd?

Hoe vaak komt het voor dat je je met iemand verbindt, voor korte of langere tijd? Of dat je je met iemand verbonden voelt door wat hij/zij vertelt of heeft meegemaakt.

In het Oude Testament is een verbond een plechtige belofte die bindend wordt gemaakt door een eed. Door een verbond ontstaat er een relatie tussen twee groepen. Er wordt ook wel gesproken over religieuze verbonden. In dat geval sluit God een verbond met een volk of een individu. In Genesis 9 vers 11 zegt God tegen Noach: "Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen".

In zijn verbond met Abraham doet God de belofte dat Abraham stamvader zal worden van veel volken en dat zijn nakomelingen het land Kanaän in bezit zullen krijgen.

En zo zijn er nog heel veel verbonden door God met mensen gesloten. Toen ik hierin ging spitten, kwam er een hele lijst tevoorschijn.

Maar ook wij leven continu in een verbinding. We zijn verbonden met de mensen om ons heen, er is de verbondenheid met God, met onszelf, met de ruimte om ons heen.

Verbondenheid ontstaat uit de mogelijkheid om vrienden te maken en te houden, verdraagzaam te zijn en goed te communiceren. Verdraagzaamheid en communiceren zijn erg belangrijk als je een verbinding aangaat.



Er gebeurt van alles om ons heen in deze wereld. Voelen wij ons niet allemaal een beetje verbonden met het Oekraïense volk dat nog steeds te lijden heeft onder de Russische agressie?

In januari waren wij met vrienden in Singapore en we liepen daar een kerk binnen. Het was een Anglicaanse kerk. We werden aangesproken door een aardige vrijwilligster en raakten met haar in gesprek. Ze bood ons aan om in een aparte ruimte een kopje koffie of iets anders te drinken. Wij vertelden over de Sint Jacobskerk en samen bekeken we de website van de kerk. Ze was vol verwondering over onze eeuwenoude kerk. Het was een heel bijzonder moment waarbij we ons met elkaar verbonden voelden. En even voelde de Sint Jacobskerk ineens heel dichtbij.

Op dat moment waren wij met elkaar verbonden en niet verkeerd verbonden.

Van de pastores



Pasen

*Wie aarde gaat bewerken
leert met geduld
de groeikracht op te merken
die haar vervult.*

*Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef.*

(Henk Jongerius)

In dit paasgedicht hoor je het thema 'Als nieuw' terug, thema van onze kerk dit jaar.

Onze wereld lijkt vaak onvruchtbaar, omdat leiders onbetrouwbaar zijn en de kwetsbare mensen op onze aarde aan hun lot worden overgelaten, vanwege zorgen en verdriet. Maar in vertrouwen op 'Adem en Geest' mogen wij onze weg gaan, niet alleen voor onszelf leven, maar betrouwbaar zijn voor de mensen om ons heen en zelf getroost worden. Groeikracht als nieuw. Omdat we ook op de paasmorgen, 20 april, weer zullen horen hoe de engel tegen verdrietige vrouwen zegt: "De Heer is opgestaan". Dat mogen we samen vieren. Dat geeft ons hoop.

Als nieuw: is herontdekken wat we eerder waardevol vonden, misschien net een beetje anders. En dat gebeurt ook letterlijk. Zo werd vorig jaar op Palmzondag weer de eerste kindernevendienst sinds coronatijd georganiseerd. In die dienst op 24 maart 2024 werden Palmzondagstokken gemaakt. Vanaf die zondag hebben Anja Vogel en Erica Francke elke laatste zondag van de maand een eigen kinderdienst georganiseerd.

Misschien net een beetje anders dan vroeger, maar het is mooi dat kinderen (en hun ouders of grootouders) deze diensten weer weten te vinden. Als nieuw is ook de viering van het thuisavondmaal, ook iets wat door corona niet meer plaatsvond. Nu vond het thuisavondmaal twee keer plaats rondom de viering van het Avondmaal in de kerk op 02 maart jl. Twee dagen daarvoor op vrijdagmiddag waren we met zes mensen bij een gemeentelid die in Ter Reede woont. Een andere bewoonster van Ter Reede schoof ook aan. Met een kleine liturgie vierden we samen de Maaltijd.

Tijdens de viering van het Avondmaal in de kerk was er ook een thuisavondmaal bij gemeenteleden thuis, waar Wilja Grootenboer brood en wijn deelde. Het thuisavondmaal is bedoeld voor gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen. De diaconie heeft een koffer met alle benodigdheden voor de thuisviering. Als u ook een keer bij u thuis Avondmaal wilt vieren, kunt u dat zeggen tegen Sonja Vreeke, Wilja Grootenboer of Janny Blankenstijn.

Als nieuw, dit jaar op een bijzondere manier zichtbaar in de dienst van Stille Zaterdag op 19 april. Altijd een hoopvolle dienst, maar dit jaar extra vanwege de doop en belijdenis van Arjo de Keizer in deze viering en omdat we een bijzondere Paaskaars binnenbrengen. Deze Paaskaars hebben we gekregen van de rooms-katholieke parochie als dank voor de tijd (tot december 2024) dat zij in onze kerk samenkwamen voor vieringen. Het is een Paaskaars van een bijzonder jaar: paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen als Jubeljaar.

Hij roept op om in het Jubeljaar 'tastbare tekenen van hoop te zijn voor onze broeders en zusters die ontberingen van welke aard dan ook ervaren'. Concreet vraagt de paus iets te doen dat hoop geeft aan gevangenen, zieken, jongeren, migranten, ouderen en armen. En hij benadrukt: "Het Jubeljaar herinnert ons eraan dat de goederen van de aarde niet bestemd zijn voor een paar bevoorrechten, maar voor iedereen. De rijken moeten vrijgevig zijn en hun ogen niet afwenden van hun broeders en zusters in nood".

Wij wensen jullie mooie en gezegende paasdagen.

Hartelijke groet van

Wilja Grootenboer en Janny Blankenstijn

Pastoraat in de woonzorgcentra



Zingkring

Dinsdag 15 april is er weer Zingkring. Deze keer zullen we liederen zingen die passend zijn voor Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, want deze dinsdag valt precies in de Stille Week. En we zullen met het oog op Pasen in elk geval 'U zij de glorie, opgestane Heer!' zingen. We beginnen rond de klok van 10.30 uur in het Speelhuus en hopen op een mooi en zinvol samen-zijn.

Bijbelkring

Woensdag 23 april houden we om 16.15 uur weer Bijbelkring in het Speelhuus. In het kader van het bespreken van kleine/korte bijbelboeken willen we deze keer het bijbelboek Obadja samen lezen, dat behoort tot een van de twaalf zogenaamde kleine profeten. Het boek kent één hoofdstuk dat 21 verzen telt. Maar, we hebben al ontdekt dat in kleine korte bijbelboeken juist heel veel te ontdekken valt en dat we aan een uur(tje) Bijbelkring soms niet genoeg hebben. Iedereen die komen wil, is welkom!

Collecten en giften

Collecteopbrengsten diaconie

05 januari 2025 Diaconie	€ 129,05
02 februari 2025 Werelddiaconaat	€ 225,90
16 februari 2025 Diaconie	€ 137,25

Collecteopbrengsten februari

Kerk (2 collecten)	€ 343,50
Evensong	€ 141,05
Jeugdwerk	€ 204,16
Pastoraat	€ 175,45
Pastoraat in woonzorgcentra	€ 175,05

Via Wilja Grootenboer een gift van € 50,00 ontvangen van dhr. v. L. voor het bloemenfonds.

Via dhr. v.d. Hoeven ontvangen van dhr. W. € 25,00 voor Kerk in-Druk en € 25,00 voor het bloemenfonds. Alle gevers hartelijk dank!

Verenigingen



Op woensdagmiddag 09 april is in De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg, de volgende

bijeenkomst van de ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o. We beginnen om 15.00 uur. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de viering 'Op weg naar Pasen'. Aan de hand van beelden en met teksten en liederen staan we stil bij de weg die Jezus is gegaan. En we mogen uitkijken naar Pasen, het feest van de opstanding en de hoop. Aansluitend is er een paasmaaltijd. We sluiten de bijeenkomst rond 18.00 uur af. Met het oog op de catering vragen we u zich voor deze paasmaaltijd vóór vrijdag 04 april a.s. aan te melden, per mail of telefonisch, bij Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest, e-mail:

ineke.pcob@gmail.com / tel. nr. 06 43 10 54 68.

Na afloop van de bijeenkomst wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten

Overpeinzing

*Ach Heer, als ook mijn ure slaat,
Dat U mij kent, mij niet verlaat,
Dat mij Uw eng'len dragen.
Dan sterf en slaap ik Heer, gerust,
Van pijn en ziekte onbewust,
Tot mij Uw licht zal dagen.
Totdat, totdat U wederkomt,
U voor mijn ogen tot mij komt,
In vreugde, blijdschap, Heer, Gods Zoon,
Gij troont op uw genadetroon.*

*Heer Jezus Christus, U altijd,
U toegewijd.
Ik loof U tot in eeuwigheid.*

Uit de slotkoraal van de
Johannes Passion van J.S. Bach
in de vertaling van Marcel den Dulk

van de maaltijd. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Met hartelijke groeten,

*Ineke Wijkhuijs - v.d. Driest,
Secr. ANBO-PCOB Souburg/Ritthem e.o.*

In Memoriam



Jacoba Pieterella Pfauth - Visser

*29 januari 1928 - †11 februari 2025



Op 11 februari overleed Co Pfauth in het ziekenhuis, ondanks haar hoge leeftijd kwam het afscheid onverwacht voor de kinderen en (achter)kleinkinderen. Ze woonde tot de korte ziekenhuisopname met hulp van haar kinderen

in haar eigen appartement aan de Vredehoflaan. Ze was een zorgzame moeder, een leuke oma en een actief mens: geïnteresseerd in van alles, ondernemend, probleemoplossend, graag op stap. Ze heeft verschillende banen gehad en is heel vaak verhuisd in haar leven. Ze bewaarde mooie herinneringen aan de tijd dat ze als kind in Antwerpen woonde.

Samen met haar man Jan, en ook nadat hij in 2003 overleed, is Co altijd lid geweest van een kerk. Net als over haar gevoel, praatte ze ook niet vaak over haar geloof. Maar het was er haar hele leven lang en het had een lichtheid, een gerichtheid op een goed leven in het hier en nu met de mensen om haar heen. Voor de toekomst leefde ze met vertrouwen. Na haar overlijden vonden de kinderen haar liedboek met een aantal briefjes erin. Eén lied was een slaapliedje dat ze haar jongste dochters had geleerd: 'De maan is opgekomen, de aarde ligt in dromen, de nacht is stil en klaar' (lied 246b). Twee andere liederen hebben we gezongen in de dankdienst voor haar leven op maandag 17 februari in kerkgebouw de Open Haven in Oost-Souburg. Psalm 139 'Heer die mij ziet zoals ik ben' als lied van vertrouwen, en lied 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', als lied van inspiratie en hoop.

Boven de rouwkaart stond een kort gedicht:

*Ik geloof
Meer is er niet
Meer is er niet
Geloof ik.*

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en iedereen die Co mist, sterkte toe en troost uit mooie herinneringen.

Ds. Janny Blankenstijn

Vanuit de kerkenraad

Verslag gemeentebijeenkomst 01 maart 'Als nieuw'

Voorzitter Marianne Kloosterboer heet de ongeveer 30 aanwezigen welkom en opent met het lezen van een tekst uit het boek 'Iedere dag een nieuw begin, dagelijks op weg met het Liedboek' (redactie Nienke van Anandel), een meditatie bij lied 1002.

Hierna krijgt Janny Blankenstijn het woord over een kleine aanpassing op de inrichting van het liturgisch centrum. Op initiatief van de commissie Eredienst en Liturgie is de tafel vooraan en in het midden van het podium gezet zodat de Paaskaars en de gedachteniskaars ernaast kunnen staan. Op deze manier is de Paaskaars beter zichtbaar. Het doopvont is in het midden voor het podium geplaatst zodat het een rechte lijn vormt met het antependium (het liturgische kleed dat over de tafel hangt) en het kruis daarachter. Verder is besloten om de kerkdiensten met meer rust te beginnen. De predikant en ouderling van dienst gaan bij binnenkomst direct het podium op. Zodra het orgel stopt begroet de ouderling van dienst de aanwezigen. De mededelingen worden zo kort mogelijk gehouden; datgene wat al op de zondagsbrief en via de beamer wordt vermeld wordt niet meer afgekondigd! Belangrijk om de mededelingen dus goed te lezen! Aansluitend op de mededelingen geeft de ouderling de predikant een hand en gaat deze achter de tafel staan en is er een moment stilte. Daarna vraagt de voorganger de aanwezigen te gaan staan en begint de dienst zoals gebruikelijk.

De voorzitter geeft kort informatie over de activiteiten van de kerkenraad. Zij is vooral blij met de versterking van de diaconie met Pieter Blokland en binnenkort Arjo de Keizer. De doop en belijdenis van Arjo zal in de paasnacht plaatsvinden. Kort daarna zal hij bevestigd worden tot diaken en voorlopig het secretariaat en het penningmeesterschap op zich nemen. De diaconie zoekt nog versterking in de persoon van een penningmeester. Vervolgens geeft zij het woord aan Hans Sinke die als voorzitter van het college van kerkrentmeesters verslag doet van de financiële ontwikkelingen.

De pastorie is verkocht, de overdracht vindt deze maand plaats. Hadden de kerkrentmeesters voorheen het beheer over meerdere kerkgebouwen en pastorieën, nu resten alleen de Sint Jacobskerk en De Herberg (het gebouwtje van het kerkkantoor).

De kerkrentmeesters zijn blij een kleine meevaller te kunnen meedelen.



Ondanks de krimp van het aantal leden zijn de opbrengsten van kerkbalans, collecten en donaties in 2024 boven verwachting. De gemiddelde bijdrage per lid is iets verhoogd. Ondanks deze meevaller blijven er zorgen vanwege alle prijsstijgingen. Personeelskosten, kosten van energie en de kosten voor instandhouding van het monumentale gebouw blijven zwaar op de gemeente drukken. Verdere krimp in personele bezetting, waaronder ook organist en koster vallen, is ongewenst.

Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk levert jaarlijks een belangrijke bijdrage ten behoeve van het kerkgebouw maar dat neemt niet weg dat de gemeente jaarlijks zelf ook nog zo'n 35.000 tot 50.000 euro moet opbrengen en door de kostenstijging neemt dit bedrag toe. Jaarlijks teert de gemeente daardoor flink in op de financiële reserves. Het college van kerkrentmeesters onderzoekt momenteel de mogelijkheden of het eigendom van de kerk op termijn overgedragen kan worden, waarbij voorwaarde is dat de kerkelijke gemeente gebruik kan blijven maken van het kerkgebouw. Uiteraard gebeurt alles in nauw overleg met Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk. De kerkrentmeesters laten zich hierbij adviseren door een deskundig adviesbureau. We bevinden ons in een aftastende en verkennende fase en daarom is er verder nog niet veel inhoudelijke informatie te geven, maar zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn zal de kerkenraad u daarvan op de hoogte stellen.

Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vraag wordt gesteld of de landelijke kerk hierbij betrokken is. Op advies van de VKB, de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer is gekozen voor begeleiding van het Aanjaag Team Erfgoed. Bij dit team bestaat veel kennis en ervaring als het gaat om het behoud en de bekostiging van monumentale kerkgebouwen.

Gevraagd wordt naar de financiële stand van zaken bij de diaconie. Gertrud Smit, voorzitter van de diaconie geeft aan dat bij gebrek aan een penningmeester zij nu antwoord moet geven. De diaconie heeft een aardige reserve maar teert ook elk jaar iets hierop in. Omdat veel geld belegd is, is dit niet direct inzetbaar. Een overzicht van de baten en lasten van zowel de kerk als van de diaconie is te vinden onder ANBI op de website. De totale jaarrekeningen zijn ter inzage op aanvraag bij de scriba.

Na een heerlijke lunch met keuze uit 3 soorten soep werd in drie groepen gesproken over een viertal vragen rond het thema 'Als nieuw'. Hier volgt een samenvatting van de reacties.

*Als u terugdenkt aan de kerk van vroeger welke veranderingen waardeert u dan het meest?

De kerk is opener en minder dogmatisch en minder hiërarchisch. De diensten zijn niet te lang en niet te zwaar meer, minder stijf en streng. Er is aandacht voor actualiteit. Er is respect voor verschil in geloofsopvattingen en meer verdraagzaamheid binnen de kerk. Er is ruimte voor diversiteit, geaardheid doet er niet toe. Het gezamenlijk koffiedrinken is belangrijk. *We zijn in Vlissingen 15 jaar één kerkelijke gemeente, zijn er dingen die u mist sinds de samenvoeging? We missen kinderen en vooral hun ouders, de mid-dengroep was vroeger beter vertegenwoordigd. Je mist bepaalde mensen soms nog. Een muziekgroep als De Vlissingers bracht jonge mensen naar de kerk. Ook de binding met een school ontbreekt nu. In het begin miste je vooral de bekendheid met elkaar maar dat komt nu steeds meer terug.

*Wat zijn voor u de meest verrassende vernieuwingen van de afgelopen twee jaar?

Een nieuwe predikant en de samenwerking tussen Janny en Wilja met een andere benadering. De kindernevendienst en de kliederkerk. Er komen weer meer kinderen, jongeren. De aanwinst van de vleugel maar, wordt opgemerkt, soms wordt er te weinig stilte in acht gehouden tijdens het pianospel. De perfecte uitzending van de kerkdiensten waardoor je ook terug kunt kijken. Heel fijn, alleen jammer dat daardoor sommigen wegblijven want de ontmoeting is heel belangrijk! Dat de kerkdienst nu om 10.00 uur begint is winst. De lichtjesticht en de Preek van de Leek zijn mooie nieuwe initiatieven. Bij een uitvaart hoor je vaak dat mensen blij verrast zijn over de wijze waarop heel persoonlijk afscheid genomen kan worden in de kerk dat is belangrijk.

*Hoe kan de kerk zich verder vernieuwen, zonder haar boodschap van geloof, hoop en liefde te verliezen?

De kerk moet haar maatschappelijke betrokkenheid nog meer uitstralen. Zoals de openstelling voor Oekraïne. We mogen wel wat minder bescheiden zijn. Vieringen met een thema zoals een Gospelviering of een viering rond belangrijke voorgangers als Gandhi en King. We moeten als gemeente vooral onszelf blijven. Open voor mogelijkheden en bewaren waar je voor staat. Luisteren naar wat er in de samenleving speelt en dat verbinden met onze eigen boodschap van geloof, hoop en liefde.

We sloten de bijeenkomst af met 'Zing voor de Heer een nieuw gezang', lied 655.

Anneloes Steglich

Bij de diensten



Op **woensdag 02 en 09 april** zijn er vespers, een wekelijks half uur bezinning op weg naar Pasen. We zingen, lezen uit de Bijbel, bidden en zijn stil. De vespers beginnen om 19.30 uur in een kapel in de Sint Jacobskerk.

Zondag 06 april gaat ds. Gerrit Klein voor in de morgenviering. De evangelielezing op het leesrooster gaat over de onrechtvaardige pachters die de opbrengst van de wijngaard voor zichzelf houden en de zoon van de eigenaar doden. De wakkere wandelaar praat daarom met de kinderen over de vraag: 'Is het van jou?'

Choral Evensong, zondag 06 april, 17.00 uur in de Sint Jacobskerk. Zondag 06 april is de 5e zondag van de Veertigdagentijd, bekend als Judica. De Evensingers verzorgen een Choral Evensong rondom het thema 'recht'. Daarom klinken delen uit psalm 43 en 126 op prachtige Engelse chants.

De lezingen voor deze Evensong komen uit Jesaja 43 vers 16-21 en Johannes 12 vers 1-8. Het roept op tot omdenken, tot vernieuwen en om niet klakkeloos te blijven hangen in wat je vanuit je eigen perspectief altijd als goed of terecht hebt aanvaard. Durf met nieuwe ogen te kijken en de rollen om te draaien. Dat is leerzaam en heilzaam. Het anthem dat de Evensingers ten gehore brengen is 'Jesu dulcis memoria' van Simon Lole (u vindt hiervan een vertaling van J.W. Schulte Nordholt in liedboek 373).

De Evensingers staan o.l.v. Ineke Wijkhuijs - van den Driest. Voorganger is pastor Wilja Grootenboer en organist is Jos Vogel. Bij de uitgang vindt een collecte plaats ter bestrijding van de kosten.



Zondag 13 april is het Palmpasen en is Wilja Grootenboer onze voorganger. De Cantorij onder leiding van Gertrud Smit zal delen zingen uit 'De graankorrel' van Marijke de Bruijne. De kinderen zullen

Palmpasenkruisen versieren en in optocht de kerk binnenkomen; dan zal de Cantorij Lied 553 zingen en wij zingen mee: 'Stap voor stap gaat door Jeruzalem, Jezus op de rug van een ezelin.....' Zullen wij de kinderen volgen: 'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'. Dit lied hebben we ook geoeft tijdens Soep met nootjes op 09 februari.

Diensten in de Stille Week:

Deze laatste week voor Pasen is de Goede of Stille Week. We vieren Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Iedere dag heeft een eigen accent. De vieringen op deze drie dagen vormen één doorlopende dienst.

Op **17 april** vieren we Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur. We lezen een zogenaamde evangeliënharmonie, zoals het orthodoxe leesrooster aanreikt voor de Stille Week. Dat zijn teksten uit de evangeliën van Mattheus, Lucas en Johannes, die samen vertellen over de tijd van Jezus' aankondiging van zijn dood tot en met zijn arrestatie en overlevering aan Pontius Pilatus, tijd ook van de voetwassing en het Pesach maal van Jezus en zijn leerlingen. We vieren samen de Maaltijd van de Heer en zoals gebruikelijk op Witte Donderdag, zal de viering in een kring of aan tafel plaatsvinden.



Uit: *Kruisweg 'Schouwen', van Heleen de Lange*

Op **18 april** vervolgen we om 19.30 uur de dienst en staan stil bij het lijden en sterven van Jezus, weer door een evangeliënharmonie te lezen. Tijdens de viering wordt het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd. De tekst van het Latijnse gedicht is ontstaan in de late Middeleeuwen, vermoedelijk de 13de eeuw. Als maker wordt vaak Jacopone da Todi genoemd. De thematiek, het sterven van een kind, is beladen met een zeer intens menselijke emotie. De toonzetting van deze tekst (Huilend stond de moeder aan de voet van het kruis, waaraan haar zoon te sterven hing) door Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) is de meest bekende en meest beroemde van alle composities met deze naam. Het Stabat Mater zal vertolkt worden door Petra Wagemaker (sopraan, in de Sint Jacobskerk welbekend) en Marion Kreike (alt, afkomstig uit België). De instrumentale begeleiding wordt gevormd door een strijkersensemble en orgel.

Aansluitend vieren we op Stille Zaterdag, **19 april** de Paaswake, aanvang 21.30 uur. Aan de viering werkt een dubbelkwartet mee. We beginnen in het donker, wakend en wachtend op licht. De Paaskaars wordt binnengebracht terwijl we zingen over het licht van Christus. We lezen en zingen teksten uit het Eerste Testament over bevrijding uit chaos, duister en onrecht. En we vieren de doop als symbool van opstanding: doorgang door het donker en opstaan naar het licht. Arjo de Keizer wil zich bij de gemeente voegen, hij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met Arjo belijden we ons geloof en spreken we samen uit dat we als nieuw willen leven. Aan het eind van de dienst horen we het evangelie van de opstanding van Christus en zingen we 'U zij de glorie'.

Pasen

Op **20 april** is de kerk vroeg open voor het paasontbijt, dat door de diaconie wordt verzorgd.

Om 10.00 uur begint de Paasdienst. Het kruis zal getooid worden met de door u meegebrachte bloemen, het opstandingsverhaal klinkt en we zullen veel zingen. Er is mooie muziek. Léon Jobse speelt trompet.

Kinderen zijn in deze Paasdienst hartelijk welkom. Speciaal voor hen zal het paasverhaal worden verteld en er zijn paastekeningen om in te kleuren. We hopen op een fijne en blijde dienst.

Op zondag **27 april** gaat prof. C. Vonck voor en is er kindernevendienst.

Het Paaskruis



Het is een oud gebruik om de stam van de kerstboom na de feestdagen te ontdoen van zijn groen en te bewaren tot de Veertigdagentijd en Pasen. In de Veertigdagentijd staat het kruis als verbinding tussen de geboorte van Jezus en zijn sterven in alle eenvoud op het altaar. In de stille week wordt het kruis meegenomen in de viering van Palmpasen door

groene twijgjes toe te voegen, op Witte Donderdag door een kruik met water en een witte doek neer te leggen, op Goede Vrijdag door een zwarte of donkerpaarse doek te draperen en rode bessen te bevestigen op de plaats van hoofd, hart, handen en voeten.

Op Paaszondag staat het kruis voor de overwinning op de dood, de wederopstanding en het eeuwige leven. Daarom wordt het Paaskruis volgehangen met de rijke bloemenpracht van het voorjaar. Het Paaskruis staat daar dan als herboren, vol glorie op het altaar en na de viering van Pasen wordt het kruis naar de tuin gedragen als vreugdevolle getuige van het nieuwe leven.

Brengt u ook een paar mooie voorjaarsbloemen mee voor het kruis op paasmorgen, zondag 20 april?

Paasontbijt



De diaconie verzorgt op zondag 20 april, 1e Paasdag, weer een paasontbijt in de kerk om 08.30 uur.

Het paasontbijt is een feestelijk begin van het grote Paasfeest, een moment om samen te markeren. Dat kan natuurlijk thuis met de familie, maar het kan ook in de kerk met het gezamenlijke paasontbijt. Een vrolijk versierde lange tafel, waaraan iedereen plaatsneemt. Het eitje, een croissantje en het paasbrood ontbreken ook hier niet. Dus doe gezellig mee en vergeet niet om ook een bloem voor het paaskruis mee te brengen.

Geef je deelname s.v.p. wel tijdig op in verband met de boodschappen.

In de kerk liggen inschrijfformulieren voor het paasontbijt, maar je kan je ook per e-mail opgeven door een bericht te sturen met de naam van de deelnemer(s) en eventuele dieetvereisten naar gertruid.smit@pkn-vlissingen.nl

Kerk- en werkgroepen

Veertigdagentijd 2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'

kerk in actie

Als u deze Kerk in-Druk krijgt zijn we inmiddels al bijna vier weken onderweg naar Pasen. En op het moment van kopij inleveren is het wereldgebeuren nog steeds een chaotische toestand. Zeker geen periode van inkeer, hoop en bezinning wat van de Veertigdagentijd juist een bijzondere tijd maakt. Maar toch gaan we verder onderweg naar Pasen en blijven we 'standvastig hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer'. Dat laatste is een citaat uit 1 Tessalonicenzen 1 vers 3, een brief van Paulus. Ik kreeg dat binnen als e-mail van het blad Petrus en het sprak me juist in deze periode erg aan. Paulus prijst de Tessalonicenzen om hun geloof en hoop, ook in een periode van vervolging. En daarmee zijn ze een voorbeeld voor anderen. Niet dat alles goed gaat en ze alleen maar vroom en voorbeeldig zijn. Maar ze zijn welbewust met het goede bezig en dat wil Paulus aanmoedigen: Hou vol en doe je best.

Laten ook wij er hoop uit putten, om waar we mogelijkheden hebben het goede te doen. Om te zien wat onze taak is in onze omgeving en in de wereld. Ook al zal het op het wereldgebeuren niet direct van positieve invloed zijn. Het steunen van Kerk in Actie projecten is één van de dingen die voor veel mensen juist een positief verschil kunnen maken. Laten we daarom meegaan in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

De collecten in april zijn voor de volgende projecten:

06 april: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange dagen onder zware omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers om bijbelverhalen mondeling door te geven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en geven moed en kracht in het zware leven van alledag.

13 april: Missionaire kansen met The Passion

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een

missionaire kans om over de betekenis van Pasen door te praten. Dat het dit jaar op 17 april in Terneuzen is brengt het nog dichterbij.

20 april Pasen: Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. De actualiteit zal de aandacht in de dienst hiervoor mede bepalen.



De spaardoosjes staan nog steeds op de tafel in het liturgisch centrum en u kunt nog een doosje meenemen van

één van de tafels bij de garderobe. U kunt dan tot Pasen nog sparen, bijvoorbeeld met de vastentips van de Veertigdagentijd kalender van Kerk in Actie. Het gespaarde bedrag van de ingeleverde doosjes gaat naar de campagne 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'.

In een verscheurde omgeving zijn kerken in het Midden-Oosten een plek van troost en hoop. Ze bieden noodhulp en bouwen aan vrede. Tegelijkertijd staan ze onder grote druk: steeds meer mensen vertrekken, kerken worden kleiner of verdwijnen zelfs. Met de campagne ondersteunt Kerk in Actie kerken in Libanon, Israël, Palestina, Syrië en Egypte, zodat zij hun unieke en levensreddende werk kunnen blijven doen.

Meer informatie over alle projecten in de Veertigdagentijd is ook te vinden op: kerkinactie.nl/veertigdagentijd

ZWO-werkgroep



Het doel van de Groene Kerken Actie is om kerken te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier,

afnemende biodiversiteit) teniet te doen. De veranderingen die de transitie met zich meebrengt, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen.

Besparen en verduurzamen bij u thuis

Duurzaam verwarmen met een airco

In 2021 heb ik u in deze rubriek geïnformeerd over de warmtepomp. Inmiddels zijn er meer dan 500.000 warmtepompen in Nederland. Velen hebben een warmtepomp aangeschaft in verband met het milieu, de hoge gaskosten en in toenemende mate de geopolitiek. Helaas heeft een warmtepomp die het CV-water verwarmt wel een nadeel als warmteafgiftesysteem vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren. Een warmtepomp met gewone radiatoren kan slechts 70% van de warmte per jaar leveren. Een alternatief is de lucht/lucht warmtepomp, ofwel de airco.

Werking van een airco

Een airco heeft dezelfde techniek als een koelkast. Door een compressor wordt de temperatuur binnen verlaagd en buiten verhoogd. Door de airco 'om te keren' wordt de temperatuur binnen verhoogd en buiten verlaagd. Hierdoor wordt de airco een lucht/lucht warmtepomp. Er wordt dus geen warmte afgegeven aan het CV-water, maar de binnenlucht wordt rechtstreeks verwarmd. Een ventilator zorgt ervoor dat de warme lucht zich door de kamer verspreidt. Wilt u meerdere ruimtes verwarmen, dan zult u meerdere airco's moeten aanschaffen of een Multi-Split airco: één buitenunit en meerdere binnenunits. Een hybride systeem met airco en een CV-gasketel kan altijd. Bij all-electric moet de airco voldoende vermogen kunnen leveren, ook bij lage temperaturen.

Voor- en nadelen van een airco

- Verwarmt zeer snel. Sneller dan radiatoren en veel sneller dan vloerverwarming.
- Het rendement, de COP, is net zo hoog als lucht/water warmtepompen.
- De airco koelt veel beter dan een warmtepomp met radiatoren of vloerverwarming.
- Ook binnen is een ventilator aanwezig en die is licht hoorbaar.
- Het milieuvriendelijk koelmiddel R290 (propan) wordt nog nauwelijks toegepast in airco's.

Aanschaf en kosten

Airco's zijn er in soorten en maten: van een kleine

1,5 kW airco tot wel 7 kW. Voor een gemiddelde woonkamer is een airco van 4 of 5 kW nodig. De kosten inclusief installatie (is verplicht) bedragen ongeveer € 2400,00 inclusief BTW. Subsidie is niet beschikbaar.

Terugverdientijd

Momenteel kost elektriciteit € 0,30 per kWh. Gas kost € 1,40 per m³ ofwel € 0,14 per kWh.

Bij een gasverbruik voor verwarming van 1000 m³ een ketelrendement van 90% en een COP van de airco van 3,5, verbruikt de airco 2500 kWh. De airco kost $2400 / (1000 \times 1,40 - 2500 \times 0,30) = 4$ jaar.

All electric

Als u over wilt stappen naar 100% duurzame energie is dat mogelijk met een airco en een warmtepompboiler. De warmtepompboiler van 200 liter verzorgt het warmtapwater met een temperatuur van 55°C. Eén maal per week wordt de boiler elektrisch verwarmd tot 60°C i.v.m. legionella. De warmtepompboiler heeft een COP van 2,5. De kosten zijn ongeveer € 2600,00 na aftrek van subsidie.

Meer info: <https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/welke-warmtepompen-zijn-er/#airco>

niek.tramper@pkn-vlissingen.nl





De Actieve Kerk april

De Herberg op z'n paasbest, De voorjaarsstemming zit er al goed in en de bezoekers worden alweer regelmatig op paaseitjes getrakteerd. Vier middagen zitten de gastvrouwen en gastheren weer klaar om u te ontvangen. Open huis dat wil zeggen dat u welkom bent voor koffie, thee en een praatje. Loop eens binnen! En vanzelfsprekend zijn er ook weer verschillende activiteiten. Samen met de parochie wordt op de 2de woensdag van de maand, aansluitend op de viering in de RK Kapel, om 10.15 uur

in deze kapel i.p.v. in De Herberg een bijbelkring gehouden. We lezen de evangelielezing voor de komende zondag en gaan daarover in gesprek. Informatie en aanmelding bij pastor Ria Mangnus en Anneloes Steglich. Op 24 april staat de lunchbijeenkomst in het teken van vieren, het leven vieren. We zien u graag bij een van de activiteiten of gewoon voor een praatje in De Herberg. Hartelijke groeten,

Anneloes Steglich

Iedere week	Tijd	Wat	Contactpersoon
maandag	14.00 - 16.00 uur	Digiwijzer café	Lia Borgs 06 30 29 58 85
dinsdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
woensdag	13.30 - 16.30 uur	Breien voor het goede doel	Sonja Vreeke 06 38 53 16 27
donderdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
vrijdag	09.30 - 12.00 uur 13.30 - 16.30 uur	Kerkkantoor Open huis	0118 41 25 18
zaterdag	13.30 - 16.30 uur	Open Huis	
Programma in april			
woensdag 02 april	19.30 - 20.00 uur	Vesper in de Sint Jacobskerk	
dinsdag 08 april	13.30 uur	Bingo	
woensdag 09 april	10.15 - 11.30 uur	Bijbelgesprek in de RK Kapel	Ria Mangnus en Anneloes Steglich 06 27 07 36 57
	19.30 - 20.00 uur	Vesper in de Sint Jacobskerk	
donderdag 10 april	13.30 uur 19.00 uur	Film om over door te praten	Gertruud Smit 06 10 80 10 47
14 - 19 april	Stille week	De Herberg is deze week gewoon open	
zondag 20 april	1e Paasdag	Paasontbijt voorafgaand aan de kerkdienst in de Sint Jacobskerk	
donderdag 24 april	11.00 - 13.00 uur	Lunchbijeenkomst 'Vier het leven' over het vieren van verjaardagen"	Anneloes Steglich 06 27 07 36 57
dinsdag 29 april	17.15 uur	Ontvangst 120 Canadezen in het kader van 80 jaar bevrijding in de Sint Jacobskerk	

Films om over door te praten

Op donderdag 10 april hebben we voor de film Philomena gekozen. Philomena (Judy Dench) moet als tiener haar buitenechtelijke zoontje ter adoptie afstaan. Vijftig jaar later tracht ze haar kind terug te vinden en krijgt ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith.

Locatie: bovenzaaltje van De Herberg, er is een traplift aanwezig.

- Middagvertoning: 14.00 uur

- Avondvertoning: 19.30 uur.

Een vrijwillige bijdrage is heel welkom voor filmhuur en koffie/thee met een koekje erbij.

Voor vragen: mail of bel naar Gertruud Smit

06 10 80 10 47 / gj.smit56@gmail.com

Sylvie, Alide, Gertruud

Algemeen

Cantorij

In de afgelopen maand heeft de Cantorij opgetreden op 09 maart in onze eigen kerk en op 16 maart als gastkoor in Sint-Laurens.

Tijdens de dienst van 09 maart kon helaas niet iedereen de tekst van het mooie lied verstaan van Marijke de Bruijne uit 'Als de graankorrel sterft'. In de liturgie was de tekst niet opgenomen omdat daar door de beperkte omvang geen ruimte voor is en helaas waren we vergeten om de tekst aan het Beamersteam te geven. Om het goed te maken, hierbij alsnog de tekst van dat lied.

Elk couplet eindigt met het refrein:

*Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd' en moeite samenging.*

Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister doet verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat
een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen;
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.



In april zijn we ook weer van de partij bij de viering van Palmzondag op 13 april.

Het is overigens niet alleen maar nootjes studeren bij de Cantorij! We zijn ook gewoon een gezellige groep die eenmaal per maand na afloop van de repetitie een uurtje nablijft voor koffie/thee met wat lekkers en vooral veel met elkaar kletsen, grapjes maken of lief en leed delen.

Heb je zin om je bij ons aan te sluiten?
Neem dan contact op met Willy Hesselink (hageha@zeelandnet.nl).

Dutch liberation Tour Canada



In het kader van 80 jaar bevrijding bezoeken families en nabestaanden van de Canadese strijdkrachten op 29 april Vlissingen. Bij de verovering van de monding van de Schelde in de Tweede Wereldoorlog speelde het Canadese 1e leger een belangrijke rol.

Dinsdag 29 april worden om 16.15 uur de ca. 120 Canadezen ontvangen bij Uncle Beach waar een kranslegging plaatsvindt. Aansluitend lopen zij voorafgegaan door een piper naar het Bellamypark voor een plechtigheid rond de Wereld Vredesvlam. Om 17.15 uur vind een ontvangst plaats in de Sint Jacobskerk met een toespraak van burgemeester Van den Tillaar en door mevrouw L. Demmers voorzitter van stichting Wereld Vredesvlam. Belangstellenden zijn welkom.

Een veilige gemeente

Bericht van de vertrouwenspersonen

In de afgelopen jaren schreven we als vertrouwenspersonen in het voorjaar een bericht voor de kerkbladen op Walcheren. Zo ook dit voorjaar. In die eerdere berichten meldden we al dat de Synode vertrouwenspersonen binnen kerkelijke



gemeenten verplicht stelde. Vervolgens vroeg de ring Walcheren ondergetekenden deze taak op zich te nemen voor de PKN gemeenten op Walcheren. De meeste gemeenten hebben dan ook een overeenkomst met ons gesloten voor deze taak van vertrouwenspersoon.

Taak

De taak van de vertrouwenspersoon is tweeledig. Aan de ene kant zijn we ambassadeur 'Veilige Kerk'. Dit doen we door voorlichting te geven binnen kerkenraden over het thema en willen we behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van beleid, gericht op een 'veilige' gemeente.

Aan de andere kant zijn we aanspreekpunt voor iedereen in de kerkelijke gemeenten (zowel ambtsdragers als gemeenteleden) die te maken krijgt met mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, vooral als het gaat om signalen of ervaringen in 'gezagsrelaties'. Grensoverschrijdend gedrag heeft namelijk altijd met 'macht' of 'gezag' en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid te maken. En wie een ambt of taak vervult in de gemeente heeft een verantwoordelijkheid waaruit een gepast en dienend 'gezag' voortvloeit en geen misbruik van die positie.

Luisterend oor, raadgever en verwijzer

Als vertrouwenspersonen willen we een veilige plek bieden, waar in alle vertrouwelijkheid over signalen of ervaringen gepraat kan worden. Het is niet onze taak om zelf actie te ondernemen op het gebied van waarheidsvinding of mediation. We zijn geen psycholoog, noch advocaat. Wel kunnen we een klaagster of klager bijstaan om de weg te vinden naar de juiste hulpverlening, zowel binnen als buiten de kerk. Zo nodig helpen we bij het doen van aangifte. Mocht het tot een procedure komen, dan blijven we de benadeelde terzijde staan zolang dat wenselijk is. We zijn bekend met het klachtenprotocol binnen de kerk en kunnen behulpzaam zijn bij het bewandelen van die weg.

VOG's

Een nieuw onderdeel binnen de bredere maatregelen om een veilige gemeente te creëren is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De landelijke synode heeft besloten dat dit per 01 juli 2025 verplicht is. Met het oog hierop was er op 24 januari 2025 door de classis Delta een werkmiddag in Goes georganiseerd. Deze werd druk bezocht. Of alle gemeenten op Walcheren nu op hun netvlies hebben staan dat ze deze moeten gaan

aanvragen, is ons op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Sommige kerkenraden waren hiermee vroeg aan de slag en zijn er zelfs al klaar mee, maar andere lijken nog te moeten beginnen. Voor wie gaat deze aanvraag gelden? In ieder geval voor alle ambtsdragers, maar ook voor hen die pastoraal bezoekwerk afleggen, maar ook als er op regelmatige basis begeleiding of leiding wordt gegeven aan minderjarige of kwetsbare mensen. Uiteraard beschikken ook wij als vertrouwenspersonen over een VOG.

Veilige gemeente

Wat kan een kerkenraad doen als het gaat om grensoverschrijdend gedrag?

Beleid ontwikkelen tegen de risico's van ongewenst gedrag en zorgen voor een veilige cultuur: denk daarbij bijvoorbeeld aan gedragsregels. In de ruimtes waar we voor de bovengenoemde werkmiddag in Goes bijeen kwamen hangen permanent gewenste gedragsregels. Een kerkenraad kan verder zorg dragen voor een sociaal veilige omgeving waarin geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en waarin ook de anderen zich veilig voelen, ook veilig om eventueel aan de bel te trekken. Van de kerkenraad en predikant mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Voorangangers kunnen (bijvoorbeeld een paar keer per jaar) aandacht geven aan een 'veilige gemeente' in de preek of in de gebeden. Voor de kerkenraad is het een aandachtspunt voor het beleid. Veilige gemeente begint met erover te praten en signalen serieus te nemen.

Op de bovengenoemde werkdag van 24 januari in Goes is er veel informatie gegeven en voor belangstellenden zijn de sheets van die middag beschikbaar, inclusief een foto met gedragsregels zoals die in Goes zijn geformuleerd.

Vragen?

U kunt ons bereiken via e-mail jaap.lukasse@gmail.com. Ons telefoonnummer is bij de kerkenraad bekend.

Jaap Lukasse

Oecumenische herdenking te Vlissingen Zondag 04 mei 2025, 19.00 uur.

De Raad van Kerken Vlissingen organiseert ook dit jaar op 04 mei een korte oecumenische herdenking. Deze vindt plaats in het Uitvaartcentrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen; aan de achterzijde van de begraafplaats. Inloop vanaf

18.30 uur. Voorganger is de heer John Boshuis. Het landelijke thema is: Vrijheid deel je met elkaar. Na de herdenking is het mogelijk via een hek te voet naar de begraafplaats te gaan om de jaarlijks door de Gemeente Vlissingen georganiseerde kranslegging bij te wonen. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Ook namens de Raad van Kerken Vlissingen wordt een krans gelegd. De Raad van Kerken nodigt u uit voor het bijwonen van de herdenking én de kranslegging.

Benefietavond voor de kinderen in Gaza



Op vrijdag 04 april aanstaande, vanaf 20.00 uur, wordt in de Johanneskerk aan de Noordweg 3 in Serooskerke een muzikale benefietavond georganiseerd voor de kinderen in Gaza. Hiervoor zijn jullie bij deze van harte uitgenodigd. De gehele opbrengst van de avond gaat naar de Hope Foundation. In deze link <https://www.hope-foundation.nl/> kun je lezen waar die stichting voor staat. De Hope Foundation betaalt kunstenaars met een therapeutische ervaring om voor de kinderen allerlei kunstprojecten te organiseren om ze even los te maken van de gruwelijk-

heden waar ze dagelijks mee worden geconfronteerd. Tijdens de avond vertelt oprichtster Ingrid Rollema iets over de Hope Foundation en hun werk en wordt er muziek gemaakt door bevriende muzikanten van Robbert Jan Swiers, namelijk Tamara de Kraker met Crow Jane, Wissem Ziadi, Herman Rakers en Boude-wijn de Buck van Wineman, en Swiers & Friends. De muziek betreft ballads en luisterliedjes van singer-songwriters en covers van muziek vanaf de jaren zestig tot nu.

Ook worden er tekeningen tentoongesteld die door kinderen uit Gaza zijn gemaakt en waarvan A4-prints voor € 50,00 per stuk te koop zijn. Om rustig te kunnen kiezen, hebben we met die tekeningen een kleine brochure gemaakt die je vindt op www.hansovervliet.com.

Via curiositas@zeelandnet.nl kun je dan je tekeningen bestellen. De tekeningen kun je, mits besteld vóór 01 april, op 04 april ter plekke ophalen of anders op laten sturen. Als je komt - wat we uiteraard hopen - dan is het verstandig om contant geld mee te nemen. Er is uiteraard ook een mogelijkheid om een donatie te doen aan de Hope Foundation via digitale weg. Dat kan zowel ter plekke als via hun website of via een QR (zie de QR-code hieronder). Er wordt geen entree geheven, maar we hopen op een gulle bijdrage van jullie kant. Er kunnen ongeveer 190 mensen in de kerk, dus wees op tijd.

Graag tot 04 april aanstaande.



*Leny Geschiere, Mineke de Visser,
Hans Overvliet
en Robbert Jan Swiers*

OPA

Vrijdag 11 april van 16.00 uur tot 17.45 uur en zaterdag 12 april van 09.00 uur tot 11.00 uur staat het Dream Team weer voor u klaar op het AH XL terrein voor uw papier. In januari is er 3.140 kg papier verzameld. Het Dream Team geeft zijn medewerking tot aanschaf van 2 nieuwe AED's (een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij een aanval). De AED's in de kerk zijn al 10 jaar oud en zodoende aan vervanging toe. De volgende inzameling is op 09 en 10 mei.

Namens het Dream Team,

Martin Walraven

Berichten uit de gemeente

Hartelijk dank voor de bloemen en de kaart met vele namen die ik mocht ontvangen vanuit de Sint Jacobskerk.

Wim de Looff

Op zondag 20 januari kreeg ik voor mijn 80e verjaardag een mooi boeket bloemen en een kaart. Hartelijk dank daarvoor. Met vriendelijke groet,

Joost van Rooijen

Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen i.v.m. mijn astma mocht ik de bloemen ontvangen en, nog mooier, veel meeleven en verbondenheid ervaren. Dat deed mij weer opgelucht ademhalen. Heel veel dank!

Wim Heijstek

Mede namens Christien wil ik mijn dank uitspreken voor alle berichten, kaarten, bloemen en anderszins getoonde belangstelling na mijn hartinfarct op 02 februari. Ik ben verheugd te kunnen melden dat mijn herstel voorspoedig verloopt.

Jos Bertijn

Een verlaat prachtig boeket gekregen voor mijn 80e verjaardag, vanuit de Sint Jacobskerk met een kaart en vele namen. Het heeft mij gesteund na een moeilijke tijd. Een warme groet,

David van Loenen

Zaterdag 12 april:

12.00 - 17.00 uur

Herdenking Opstand 1572

Zondag 13 april: 15.30 uur

MuziekPodiumZeeland:

Pianoconcert Douwe Eisenga



Zaterdag 26 april: 11.00 uur

Kon. Harmonie Ons Genoegen:

Koningsdagconcert



Voor meer informatie over het programma en kaartverkoop: sintjacobskerk.nl/agenda.html

Evenementen



Evenementen
Cultuurpodium
Sint Jacobskerk

Colofon

Kerkenraad

Voorzitter: Marianne Kloosterboer

Tel.: 06 44 30 29 63

Scriba: Anneloes Steglich

Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen

Tel.: 06 27 07 36 57

E-mail: scriba@pkn-vlissingen.nl

Kerk Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381 ES Vlissingen, Tel. 0118 41 25 18

Aanvang dienst: 10.00 uur,

Aanvang Evensong: 17.00 uur

Koster: P.J. Buteijn, Willem Klooslaan 16, 4383 AT Vlissingen. Tel.: 06 55 93 40 73,

E-mail: closeup@zeelandnet.nl

Hulpkoster: Piet de Vos, Papaverlaan 6 4382 PM Vlissingen, Tel.: 06 27 50 67 51

E-mail: devospf@zeelandnet.nl

Organist: Dhr. Jos Vogel, Populierenlaan 9,

4334 CE Middelburg, Tel. 0118 63 83 78

Vertrouwenspersoon: Ds. Jaap Lukasse,

E-mail: jaap.lukasse@gmail.nl,

Website www.pkn-vlissingen.nl

Kerk in-Druk is een blad van de Protestantse Gemeente Vlissingen. Elk ingeschreven adres bij deze gemeente ontvangt maandelijks dit blad.

Eenmaal per jaar zal een minimale bijdrage van € 25,00 worden gevraagd. Stelt u geen prijs op het ontvangen van dit blad? Geeft u dit dan door aan de administratie.

Oplage: 1200

Inleveren kopij

Voor elke 10e van de maand bij Wim Heijstek

Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen,

Tel.: 0118 47 00 92,

E-mail: kerkindruk@pkn-vlissingen.nl.

Via de computer aanleveren in lettertype

Calibri 12 heeft de voorkeur!

Redactie

Dhr. Wim Heijstek, Mozartlaan 3, 4384 KT Vlissingen. Tel. 0118 47 00 92.

Mevr. Hanni Smit, Singel 185, 4381 VG Vlissingen. Tel. 0118 41 91 82.

Mevr. Ingrid Steneker, Anna Blamanlaan 33, 4385 KM Vlissingen. Tel. 0118 46 82 30.

Mevr. Neeltje Köther - Middelhoek,

Gravestraat 13a, 4381 AL Vlissingen.

Tel. 0118 57 81 76.

Administratie

Mevr. Marja van Sabben,

Paul Krugerstraat 258,

4381 WN Vlissingen, Tel. 0118 41 60 40,

E-mail: famsabben@zeelandnet.nl

Rekeningnr. Kerk in-Druk:

NL 76 RABO 0373 7468 65

Drukkerij

Driedijk, Noordland 3, 4451 RP

Heinkenszand, Tel.: 0113 56 19 42,

www.burodriedijk.nl, info@burodriedijk.nl

Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente te Vlissingen, Postbus 165, 4380 AD Vlissingen. Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0389 335 916

Giften aan de kerk

Wilt u een gift schenken aan de Protestantse Kerk in Vlissingen, dan kunt u dit doen op IBAN nr. NL 07 RABO 0373 7310 35 ten name van het College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vlissingen. Kerkkas (ook voor de collectebonnen) Rekeningnummer: NL33 RABO 0303 874 465

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden. Het kerkelijk bureau is gevestigd aan Branderijstraat 3, 4381 HK Vlissingen.

Het telefoonnummer is: 0118 41 25 18

Op vrijdag is het bureau geopend en bereikbaar tussen 09.30 en 12.00 uur.

E-mail: kerkantoor@pkn-vlissingen.nl